

Lukas 6:38 ...Geeft en u zal gegeven worden

Met de giften die wij ontvangen hebben, hebben wij o.a. het volgende kunnen doen:

Auto voor contactpersoon

De auto van onze contactpersoon in Moldavië was aan vervanging toe en reed de laatste jaren meer op gebed dan op benzine. Toch bleef hij doorgaan met het bezoeken van de gezinnen. Wij zijn blij dat wij samen met de OostEuropa Zending geld konden geven voor de aanschaf van een andere auto.

Dakreparatie



De familie Cuna uit Albanië hebben wij kunnen helpen om het dak te repareren. Wij hopen dat de ge-zondheid van hun zoon ook zal verbeteren, omdat het vocht en de schimmel door de lekkage erg slecht was voor zijn gezondheid.

Levensmiddelen voor Albanië



Bouw huis familie Mandra



Kippen voor families in Bulgarije

Als gevolg van Covid-19 hebben velen in Oost-Europa hun werk verloren o.a. in Bulgarije. Het wordt steeds moeilijker om in voedsel te kunnen voorzien. Onze contactpersoon heeft aan 20 gezinnen kippen kunnen geven, zodat ze eieren hebben en kippenvlees.



Persoonlijk

1 Petrus 5:7 werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.



Nog nooit hebben wij zoveel moeilijkheden als nu meegemaakt sinds de uitbraak van het Coronavirus.

Je kan alles hebben, een duur restaurant, vliegtuigen, zwembaden, sportscholen etc., maar wat heb je eraan als je er geen gebruik van kan maken? De dingen die vanzelfsprekend waren, zoals uit eten gaan, zwemmen en vliegen, werden in één keer verboden. Ik denk dat er weinigen zijn die God hebben gedankt, voor het feit dat je iets kon drinken op een terrasje met familie en vrienden of een verjaardag kon vieren met een man of twintig. Het was ook heel gewoon om vrienden of familieleden warm te onthalen, wanneer ze op visite kwamen. Je neefjes en nichtjes te knuffelen en in één keer mag het niet meer en loop je de kans op een boete en daarbij krijg je nog een strafblad ook! Het is te gek voor woorden. Samenkomsten zijn nu toegestaan, maar je mag niet zingen! Ouderen en zieken, juist de mensen die het meest bezoek nodig hebben, hebben enorm geleden door de quarantaines en velen lijden nog steeds.

Ook in de landen waar wij werkzaam zijn, met name Oost-Europa, lijden de mensen enorm. Voor de arme gezinnen die het al moeilijk hadden, werd het steeds moeilijker. In april kregen wij dringend verzoek uit Albanië, Roemenië en Moldavië om de gezinnen te helpen met extra levensmiddelen, zodat ze niet om zouden komen van de honger. Wij waren enorm dankbaar dat wij aan dat verzoek gehoor konden geven. Onlangs is er weer een verzoek binnengekomen, omdat de situatie helaas nog niet is veranderd. Kinderen in Moldavië vragen aan kennissen en vrienden om voedsel, omdat de ouders thuis niets meer hebben.

Wij zijn enorm dankbaar dat God juist vlak voor de problemen rondom het Coronavirus begonnen, ons voorzien heeft van extra gelden. Maar de nood blijft toenemen. Wij willen onze sponsors hartelijk danken voor de giften die wij hebben ontvangen, waarmee wij weer veel gezinnen extra konden helpen met levensmiddelen.

In 1 Petrus 5:7 staat: "werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." God is en blijft Dezelfde en is getrouw! Laten wij onze zorgen werpen op Hem en Hem vertrouwen dat hij voor ons zorgt! Laten wij Hem ook vragen ons te helpen, Hem ook trouw te blijven en Hem te volgen en te dienen, ook in moeilijke tijden.

Elisabeth Eikenboom

PROJECTEN

RENOVATIE VOOR FAMILIE SHENAJ ALBANIË



Dalina, is weduwe en heeft drie zoons. Ze ontvangt een weduwenpensioen van haar man, ongeveer 50 euro per maand. Zij doet er alles aan om haar kinderen goed op te voeden. Ook zorgt ze voor haar zwager, die mentaal niet in orde is en ook in hetzelfde huis woont. Hij heeft een uitkering van 60 euro. Van dit geld kunnen zij niet rondkomen, daarom wordt één zoon ondersteunt via het Kinder Sponsor Plan. Het huis waarin ze wonen, is dringend toe aan renovatie. Het is erg vochtig. Dalina en haar kinderen hebben ook last van astma. Het huis moet geïsoleerd worden en de vloer gerepareerd, er is veel pleisterwerk en de elektriciteitsbedrading moet vervangen worden. De hele renovatie wordt geschat op 7200 euro. Het is een groot bedrag. Maar veel kleine bijdragen samen, worden een groot bedrag. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen. Wij zijn blij dat wij inmiddels 1000 euro konden overmaken voor de renovatie.



HUIS VOOR FAMILIE MANDRA IN ROEMENIË



In de maand mei heeft het ontzettend hard geregend in Roemenië. Veel mensen hadden last van overstromingen. Familie Mandra met zes kinderen in Santa Ioana, in de buurt van Targu Mures, werd ook zwaar getroffen. Hun 'huisje' van leem is min of meer weggespoeld. Voor dit gezin willen wij een klein huisje bouwen, zoals wij ook voor Cristina en haar broer gedaan hebben vorig jaar. De kosten voor het huis zijn 4000 euro. De helft van het bedrag is reeds voorzien en er is al met de bouw begonnen.



St. Kinder Sponsor Plan (KvK 24399340) is nauw verbonden
Met Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West



Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 3x per jaar
Correspondentieadres : Postbus 2098, 2930 AB Krimpen ad Lek
Email: info@kindersponsorplan.nl
NL51 INGB 0006 9903 77 of NL82 RABO 0333 8113 72
t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan.
Voor giften bij voorkeur bijgevoegde acceptkaart of
het machtingsformulier gebruiken.